

Zangdienst op zaterdag 26 september 2020

Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Begroeting

Lied voor de jarigen

Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren,
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.

Want lijf en ziel en leven
heeft ons de Heer gegeven.
Hij zal ze ook bewaren
in allerlei gevaren.

Wij bidden U, Algoede,
wil altijd ons behoeden,
de kleinen en de groten,
houd ze in uw hart besloten.

Zingt een nieuw lied voor God de Here, 328:1,2

want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.

Zingt voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Ja Hij is ons getrouw gebleven,

Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.

Zijn volk is veilig in zijn handen.

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.

Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Dagtekst van zondag 27 september 2020

De HEER heeft zijn overwinning bekend gemaakt, voor de
ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. Ps. 98:2

Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.

328:3,4

De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.

Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer, die bij ons intocht houdt.

Laat alle zeeën, alle landen

Hem prijzen met een blij geluid.

Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.

Hij komt, Hij komt de aarde richten,

Hij komt, o volken weest verblijd,

Hij komt zijn Koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Hemel, aarde, lucht en zee,
 heel de schepping jubelt mee;
 o mijn ziel, meng u in 't lied
 dat 't heelal zijn Schepper biedt.

35:1-5

Waar de zon haar stralen zendt,
 maakt zij 's Hoogsten roem bekend.
 Maan en sterren in hun pracht
 loven God in stille nacht.

Zie, hoe God zijn zegen schenkt,
 't land met dauw en regen drenkt,
 hoe Hij alle dieren spijst
 en aan elk zijn plaats toewijst.

Zie de vogels in de lucht -
 God de Heer bepaalt hun vlucht.
 Onweer, hagel, stormgetij,
 teeknen van zijn macht zijn zij.

Overal aanschouw ik 't werk
 van uw almacht, groot en sterk.
 Geef Heer, dat ik onderken
 wie Gij zijt en wat ik ben.

Mijn hart verheugt zich, dat bij God
 't bestuur is van mijn weg en lot,
 dat Hij mij vreugd of ongeval
 naar mijn behoeven zenden zal.

567:1,5

Waar ons geen schepsel helpt, helpt Hij,
 als alles vlucht, staat Hij nabij;
 in rust en vreugd, in nood en strijd,
 blijft Hij dezelfde te allen tijd.

Rust mijn ziel, uw God is Koning,
 heel de wereld zijn gebied.
 Alles wisselt op zijn wenken,
 maar Hijzelf verandert niet.

568:1-3

Ieder woelt hier om verandering
 en betreurt ze dag aan dag,
 hunkert naar hetgeen hij zien zal,
 wenst terug `t geen hij eens zag.

Rust mijn ziel, uw God is Koning,
 in zijn handen ligt uw lot.
 Zie, hoe alles hier verandert,
 en vertrouw alleen op God.

Wie maar de goede God laat zorgen

548:1,3

en op Hem hoopt in `t bangst gevaar,
 is bij Hem veilig en geborgen,
 die redt Hij godlijk, wonderbaar:
 wie op de hoge God vertrouwt,
 heeft zeker op geen zand gebouwd.

Treed vrolijk voort op `s Heren wegen,
 neem zijn gebod getrouw in acht.
 `t Wordt eindelijk alles u ten zegen,
 wanneer gij daarop biddend wacht.
 En wie gelovig op Hem ziet,
 weet zeker: Hij verlaat ons niet.

Leertekst van zondag 27 september 2020

Toen Barnabas en Paulus in Antiochië aankwamen riepen ze de gemeente bijeen en brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Ze vertelden hoe Hij (God) voor de heidenen de deur naar het geloof had geopend.

Hand. 14:27

Kind der genade worden,
 in Christus' waarheid staan,
 in deemoed Jezus volgen,
 zij onze leus voortaan.
 De grond is de genade,
 waarop de waarheid bouwt;
 de deemoed helpt bewaren
 hem die op God vertrouwt.

516:1

Laat mij de uwe blijven,

527

o trouwe God en Heer,
 opdat niets mij verdrijve
 van U en van uw leer.
 Houd mij met U verbonden,
 schenk mij standvastigheid;
 dan zal 'k uw roem verkonden
 nu en in eeuwigheid.

Heiland, Gij alleen, mijn lust,
 schenkt mij vrede, vreugd en rust.
 Maak mij door uw kracht bereid
 U te dienen te allen tijd.

521:1-3

Levensbron, zo vol van kracht,
 eenvoud, die het licht mij bracht,
 Heiland hoor, verhoor mij nu,
 want mijn ziel verlangt naar U.

Zonder U kan ik niet gaan.
 Wil mij, Heer, terzijde staan,
 opdat ik uw naam ter eer
 leven moge meer en meer.

Zonne der gerechtigheid,
 ga ons op in deze tijd,
 opdat al wat leeft de dag
 in uw Kerk aanschouwen mag.
 Erbarm U, Heer.

329:1,4,5,6

Open overal de poort,
 Heer, voor uw voortvarend woord,
 win elk volk met stille kracht
 voor uw rijk, - verdrijf de nacht!
 Erbarm U, Heer.

Geef geloof aan wie Gij zendt,
 hoop en liefde, dat op 't eind
 wat met tranen werd gezaaid
 met gejuich mag zijn gemaaid.
 Erbarm U, Heer.

Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

Amen ja, verheerlijkt Hoofd!

514:2

Geef dat wij met vaste schreden
als uw leden
voortgaan, door uw hand geleid,
en bereid
in 't geloof met U te wandlen,
naar uw Geest alleen te handlen;
arm, versmaad - en toch verblijd!

Zie ons, trouwe God en Vader,

58:1,2

naadren tot uw hemeltroun.
Hoor ons, als wij tot U roepen
in de naam van uwen Zoon.
Doe ons niet naar onze zonden,
naar het kwaad, door ons begaan,
maar zie ons om Jezus' wille,
Vader, in genade aan.

Waar slechts twee of drie tezamen
in uw naam vergaderd zijn,
daar wilt Gij naar uw belofte
zeegnend in hun midden zijn.
Wees dan, trouwe Heer en Heiland,
met uw Geest ook ons nabij.
Sterk ons nu, dat deze ure
ons tot rijke zegen zij.

Gebed



Wees Gij mijn toev-lucht de_ ko-men-de nacht,
de_ mor-gen die ik on-danks al -les ver-wacht.
Hoe kan ik_ gaan sla-pen, als Gij er niet zijt,
die mij van het don-ker en_ wan-hoop be-vrijdt.

Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwacht,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

De Heer God, onze Vader, zij
steeds met zijn zegen ons nabij.
De Heer behoede ons altezaam.
Verheerlijkt zij zijn heilge naam!

239:1-3

De Heer, onze God en Heiland,
door wiens hand alles kwam tot stand,
doe leven ons in 't zalig licht
van zijn vriendelijk aangezicht.

De Here God de Heilge Geest
verheffe over wie Hem vreest
zijn aangezicht in vreugd en smart.
Hij schenke vrede aan ons hart.