

Zangdienst op zaterdag 19 september 2020

Laat ons nu vrolijk zingen!
Komt, heft uw liedren aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

28:1,2

Hoe goed is 't hun, die bouwen
op Israels vaste rots,
hun die zich toevertrouwen
slechts aan de handen Gods.
Zij hebben 't heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.

Begroeting

Lied voor de jarigen

Tot hier hebt Ge ons gebracht.
Heer, wees geprezen
voor alles wat Gij ooit
ons hebt bewezen.
Op U vertrouwen wij, Gij zult ons leiden,
en met uw stok en staf ons blijven weiden.

696

Dagteksten van zaterdag 19 september 2020

Hij is wijs van hart en sterk van kracht; wie heeft zich
tegen Hem verhard en vrede gehad?

Job 9:4 (HSV)

Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de
nederige.

Rom. 12:6 (HSV)

Doe ons waakzaam zijn, o Heer, 514:1,2
als de hoogmoed ons wil binden
en verblinden.

Leer ons nederig te zijn,
maak ons klein,
omdat Gij, wie engelscharen
altijd onderdanig waren,
aan ons dienstbaar wildet zijn.

Amen ja, verheerlijkt Hoofd!
Geef dat wij met vaste schreden
als uw leden
voortgaan, door uw hand geleid,
en bereid
in 't geloof met U te wandlen,
naar uw Geest alleen te handlen;
arm, versmaad - en toch verblijd!

Geef Gij in ons hart en zinnen 223:2,3
wijsheid, raad, verstand en tucht,
opdat, wat wij ooit beginnen,
dragen moge rijke vrucht.
Leer ons wat de waarheid zij,
en maak ons van dwaling vrij.

Wil steeds in ons hart getuigen,
dat wij kindren Gods nu zijn.
Help ons voor zijn wil te buigen,
zelfs al zendt Hij nood en pijn.
Wat de Vader met ons doet,
is ons nu en altijd goed.

Wie de Heiland liefheeft, 485:1,3
Hem als Hoofd wil eren,
die moet ook het dienen leren.
Wie zich wil onttrekken,
niet met Hem wil strijden,
zal vergeefs zijn naam belijden.

Wie wel hoort naar zijn woord,
 maar geen vrucht wil dragen,
 kan Hem niet behagen.

Wij zijn vrijgekochten!
 Knechten, maar geen slaven -
 ach dat we ons volkomen gaven!
 God wil ons niet dwingen,
 maar Hij wil ons leren
 om vrijwillig Hem te eren.
 Laat ons dan Hem voortaan
 onze liefde geven
 en in zijn dienst leven.

Buig u neer, buig u neer,
 Sion, buig in 't stof u neer,
 ken uw armoe en uw schande.
 Jezus helpt, zijn naam tot eer.
 Hij toch vult de lege handen.
 Wie gelooft, die helpt de rijke Heer
 keer op keer, keer op keer!

262:1,2

Gordt u aan, gordt u aan!
 Gordt u moedig tot de strijd!
 Op, tot werk roept God zijn kindren,
 weest tot zijnen dienst bereid!
 Laat geen zwakheid u verhindren,
 komt, de Meester zelf gaat ons vooraan!
 Gordt u aan, gordt u aan!

Gij alleen en anders geen
 zult onze Meester zijn voortaan.
 Niets, o Heer, dan uwe leer
 kan ons de waarheid doen verstaan.
 Maak ons nederig en klein
 en leer ons gehoorzaam zijn
 aan de woorden uit uw mond;
 maak ons trouw aan uw verbond.

277:2,3

Wie zijn wij, o Heer, dat Gij
 ons wilt gebruiken hier en nu?
 Wij zijn broos en krachteloos,
 het goede komt alleen van U.
 Maar uw woord roept en gebiedt,
 daarom weigeren wij niet.
 Gij gebruikt de kleinste kracht,
 als men steunt op uwe macht.

Trouwe Heer, trouwe Heer,

596:2,3

open onze harten wijd.
 Laat het Godsrijk binnenkomen.
 Kracht en macht en zaligheid
 brengt het mee in volle stromen.
 Kom, gij Koninkrijk der eeuwigheid,
 in de tijd, in de tijd.

Heer en Hoofd, Heer en Hoofd,
 neem de liefde van ons hart.
 Wij die uw genade kennen,
 willen gaarne in vreugd en smart
 aan uw blijde dienst ons wennen.
 Zalig hij die door uw kracht gesterkt,
 bidt en werkt, bidt en werkt.

Als wij in vast vertrouwen

599:1,4,5,7

God in `t geloof aanschouwen
 en biddend voor Hem treden,
 dan hoort Hij onze beden.

Onmeetbaar is de zegen,
 op het gebed verkregen.
 Wie veel van Hem verlangen,
 die zullen veel ontvangen.

Zo kunnen wij het wagen,
 alles aan Hem te vragen.
 Wij mogen zonder schromen
 blijmoedig tot Hem komen.

Genade, heil en leven
zal God u rijklijk geven.
Blijf biddend Hem vertrouwen.
Eens wordt geloof aanschouwen!

Gebed

Lof, prijs en eer en heerlijkheid
zij Vader, Zoon en Geest bereid
door al wat leeft tezamen.
Gods grote kracht zij dank gebracht
in Jezus Christus. Amen. 542:6

Wil, o Bron van leven, 56:1-3
ons uw zegen geven.
Heer, verhef uw aangezicht
over ons en schenk ons licht.

Stort op onze bede
in ons hart uw vrede
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen!
Loven wij nu samen
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, Hem alleen zij eer!